



MYRÅSKYRKAN

Mars - Maj 2025



En del av

 **Equmeniakyrkan**

Skogslindgatan 23
507 33 Brämhult
www.myraskyrkan.se
www.equmeniakyrkan.se

Församlingens konton
Bankgiro 146-9196
Swish-nummer 123 354 79 32

equmenias konto
Plusgiro 26 45 06 - 7

Pastor
Johanna Lindar
0723-301507
johanna@myraskyrkan.se
Ledig måndagar

Ordförande och ansvarig utgivare
Urban Petrén
0705-219405
urban@abacus.cc

**Vice församlings-
föreståndare**
Stig Arvidsson
0705-241943
stig241943@telia.com

Kassör
Per Jobrant
0706-474602
per.jobrant@gmail.com

**Tillsammans kan vi forma vårt församlingsblad.
Därför tar jag gärna mot bidrag i olika former.
Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com**

Sista manusdag för nästa blad är fredagen den 16 maj

Från och med oktober 2019 ges församlingsbladet ut som en periodisk skrift och omfattas därmed av utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

**Församlingsblad
Årgång 49**

Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

(1 Kor 2:12)

Ljuset är en del, vattnet en annan för att en ny livsprocess skall starta upp. Jordens växtliv väntar under våren ivrigt på att vattnet skall tränga ned i tjälfri jord. Först då kan växtlivets rötter ta upp näringen som finns gömd i marken. Eftersom näringsämnen är vattenlösliga kan inget ske förrän marken får detta viktiga vatten. Detta vatten är också det bästa lösningsmedlet och den bästa transportören för att förse hela växten med markens näring. Om torra skulle uppstå dör den inte endast av vattenbrist, utan även av näringsbrist. Därför, när allt vaknat har vårfloden stor betydelse och att det kommer ett saligt vårregn som går på djupet. Det öppnar upp, sätter fart på all växtlighet och tvättar bort damm och smuts. Ett andligt vårregn behövs också som tvättar oss rena ifrån den världsliga smutsen. Det gör oss kreativa för Guds verk och varandra. För att vi på bästa sätt skall få del av Guds ord, vår näringskälla, behöver vi också vatten, inte sådant för att frigöra dess kraft, liksom för att få inblick i den himmelska världens välsignelse. Det som åstadkommer detta i våra liv är Guds helige Ande. Han är själva livsmotorn inom oss som lösgör bibelordets krafter och öppnar upp Guds hemligheter för oss och omsätter dem till näring och växtkraft i oss, "... och han skall komma till oss likt en regn, likt ett vårregn som vattnar jorden" (Hos 6:3).

*Reine Jonsson
ur "Andaktsnära"
utgiven av
Bornelings förlag*



Ett lekfullt bygge

När det kommer till lek, skapande och barn nämns ofta begreppet "loose parts" (lösa delar). Loose parts är material som är öppet, okodat och därmed fritt för barnen att själva skapa, bygga, experimentera och leka med. Det kan vara naturmaterial som kottar, stenar, pinnar eller pysselmaterial så som piprensare, toarullar och papper. Det kan också vara byggklossar, magneter eller knappar – helt enkelt saker som går att använda på många olika sätt, och som främjar barnens fantasi och kreativitet. Det är underbart att studera barn som leker fritt. Härondagen öppnade två restauranger hemma hos oss, med ett ständigt växande utbud av maträtter. Allt tack vare några tomma pappersförpackningar och fri tillgång till färg, saxar och tejp. Papper klippta i olika former blev pizzabitar, glassar, dryck av alla slag. Piprensare blev pannkakor med hallonsylt, och klipptes i bitar till pommes frites. Två kartongbitar blev en godismaskin, och alla som ville fick smaka. Det finns något i det ostyrda, som lockar och väcker fantasin. Det finns ingen gräns för skapandet.



Just nu är vi som församling inne i en tid av skapande. Vi söker nya vägar att vara kyrka, att bli mer synliga och inbjudande för vår omvärld. Vi har en stabil kärna i form av vår tro, tradition och vårt uppdrag, men i övrigt är det nästan bara fantasin som sätter gränser. Tänk om vi vågade vara lite mer som barn? Vågade tänka fritt, öppet, stort. Vågade leka.

Att leka är inte detsamma som att skoja bort. Tvärtom kan lek hjälpa oss att möta och bearbeta verkligheten sådan den är. Just nu ser vi mörkret tätna omkring oss. Många känner ökat behov av hopp, av meningsfullhet i en värld fylld av meningslöshet. Leken kan hjälpa oss att hitta nya vägar till hoppet, och till tron.

Det fina med lek och fantasi är att de tänjer på gränserna för vad som är genomförbart. Jag undrar vad som skulle hända om vi såg på oss själva som öppna byggklossar i en gemensam lek. Tillsammans kan vi bygga något fantastiskt.

Johanna Lindar

End Slavery Ecuador – Las Amadas – De Älskade

Patricia Lugo, hustru till Washington Armas som är pastor i vår vänförsamling i Ecuador, arbetar med kvinnor och familjer som är utsatta för prostitution, sextrafficking och annat våld. Hon började som volontär för tio år sedan och är sedan knappt ett år ny chef för verksamheten i Quito. Verksamheten finansieras genom donationer från kyrkor i USA, privata givare och genom smyckestillverkning (10%).

Deras mål är att hjälpa kvinnorna till ett helande och lära dem att leva i en säker och trygg miljö. De vill se kvinnor bli upprättade och förvandlade.

Jag fick vara med Patricia under tre dagar. Arbetsgruppen består av fem kvinnor från Ecuador samt två kvinnor från USA, som är volontärer och har sin lön från kyrkor i USA. Första dagen var det personalgenomgång. Vilka visioner har vi, hur vill vi att arbetsgruppen ska fungera, var några av frågeställningarna. De visade också en planering hur deras utåtriktade arbete går till, steg för steg, när de möter kvinnorna på gatan.

Andra dagen fick jag träffa några kvinnor, som har gått igenom deras program och nu har de uppföljning ca varannan månad för fortsatt stöd. De två kvinnor som jag träffade samt en yngre syster till den ena kvinnan och deras barn lever idag i harmoniska förhållande med var sin skötsam man, den ena var nybliven mamma och den andra väntade barn. De hade även hand om sina äldre barn, som fötts under deras ”aktiva” period.

Den tredje dagen gick vi igenom lite föreskrifter vad jag måste tänka på när jag skulle följa med dem för att träffa kvinnorna på gatan. Gruppen träffades vid Teaterorget i Quitos historiska centrum. Vi bad tillsammans och delade upp oss i tre grupper.

Hjälparbetarna har anteckningsblock med sig, där de skriver ner den information som de delges. Patricia berättade att när hon var med för tio år sedan var det mycket motstånd bland kvinnorna, svårt att få kontakt och samtal – det var en armlängds avstånd, minst. Det har nu ändrat sig totalt. Det var varma kramar mellan hjälparbetarna och kvinnorna. Det syntes på kvinnorna att det var mycket uppskattade samtal.

Teaterorget, startplats inför eftermiddagens vandring för att träffa kvinnor på gatan.



Uppföljningsträff efter genomgången program



Kvinnorna fick en lapp med ett bibelord från Jesaja, som de omsorgsfullt stoppade ner i sina små väskor. Några fick också 20 dollar i kuponger till en livsmedelsaffär. Prostitutionen är inte så lönsam, kvinnorna får behålla åtta dollar.

Vi frågade om vi fick be för dem och vad de ville att vi skulle be för. Alla ville ha förbön och där stod vi på gatan och la händerna på kvinnorna och bad för dem, även jag fick möjlighet att be för två av kvinnorna. Att kalla kvinnorna för "de älskade" och ge dem kärlek, förståelse och stöd gör något med de kvinnor som vi mötte. Att mötas i ögonhöjd och bli bemött med respekt är så oerhört viktigt.

Gruppen hade denna dag 36 personliga samtal. De skrev upp telefonnummer till de kvinnor som de tidigare inte haft telefonnummer till. Vi mötte en "ny" ung kvinna på gatan, 18 år. Det syntes på kvinnan att hon var ny och inte bekväm i situationen. Hon berättade att hon hade kontaktat sin faster, som vi också träffade bland kvinnorna på gatan. Hennes förhållande hade tagit slut och nu hade hon en tvåårig son, som behövde försörjas. Hon hade inte hittat något arbete. Många av kvinnorna har ofullständig skolgång

eftersom de ofta fått barn tidigt. För övrigt är väldigt många arbetslösa i Ecuador efter pandemin. Liksom många förhållanden i Ecuador hade även denna unga kvinna varit våldsutsatt. Eftersom kvinnan kom från Manta skulle Patricia kontakta personal vid projektet "Vingar till Frihet" som Equmeniakyrkan stödjer i Manta, för att be dem hjälpa kvinnan framöver. Den äldsta kvinnan vi träffade var 76 år, en kvinna som hade Parkinson och kom från Colombia.

För mig blev denna eftermiddag omskakande. Jag är inte ovan att träffa utsatta människor. Det har jag gjort sedan jag började arbeta som socionom men det som var annorlunda var att **vi kunde ge dem ett större hopp när vi fick förmedla vår tro och be för dem.** Ett hopp som förhoppningsvis kan leda till att en efter en av kvinnorna går igenom det program som End Slaveri Ecuador kan erbjuda och komma bort från sin utsatthet på gatan, få stöd till att börja studera och/eller arbete och få ett värdigare liv.

Be gärna för kvinnorna och vill ni stödja dem går det bra att sätta in pengar på ett bankkort som Patricia förfogar över. Fråga Gull-Britt efter kontonumret.

Gull-Britt Byhlin



Personalgruppen på Las Amadas



LÄSARSÅNGS- & COUNTRYGUDSTJÄNST

MED SARAH OCH DAVID ÅSTRÖM

SÖNDAG 16 MARS KL 10.00 I MYRÅSKYRKAN

INSAMLING TILL ORGANISATIONEN BARNSAMARITEN

MERSMAK

KVÄLL

2 april

18.30



Det spirar i Guds örtagård

En kväll om bön och odling

Föreläsare: Jenny Arnerlöf, pastor med gröna fingrar.



Immanuelskyrkan

Gudstjänster och samlingar

Mars

Söndagen den 2

10.00 Gudstjänst för små och stora
Johanna Lindar

Onsdagen den 5

15.00 Ekumenisk dagledigträff i Bodakyrkan
ett RPG-arrangemang
”*Det okända Ukraina*”
med Anastasia Ivanova

Torsdagen den 6

17.30 BÖN

Fredagen den 7

17.00 PULS Familj
Idrott i Myråshallen, därefter mat i kyrkan

Söndagen den 9

Prövningens stund

GT 1 Mos 4:3-7, Ep Jak 1:12-15
Ev Matt 16:21-23, Ps 31:2-6

10.00 Nattvardsgudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Hans och Catarina Eriksson
Barnkyrka

*Bön och offerdag för pastors- och
diakonutbildning.*

Tisdagen den 11

Välkommen till en
”prova på
akvarell-kväll” i
Myråskyrkan
med Sophie Palm
Tisdagen den 11/3
kl 17.30-20.30.
Pris 75:-, då ingår
material och
smörgås/fika.



Det finns 14 platser.
Anmäl dig till Birgitta
Felle.

Söndagen den 16

10.00 Läsarsångs- och countrygudstjänst
Sarah och David Åström

Måndagen den 17

17.45 – 19.15 Ekumenias vårbasar

Torsdagen den 20

17.00 BÖN

Lördagen den 22

18.00 Afrokonsert
Diasilua Nsumbu m fl

Söndagen den 23

Guds mäktiga verk

GT Mik 5:2-4, Ep Rom 4:18-21

Ev Luk 1:26-38 (Luk 1:39-45), Ps 147:7-15

10.00 Gudstjänst

Micael Nilsson
Sång: Vokalerna från Immanuelskyrkan

Söndagen den 30

Livets bröd

GT 2 Mos 16:11-18, Ep 1 Petr 2:1-3

Ev Joh 6:24-35, Ps 107:1-9

10.00 Gudstjänst

Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle
Barnkyrka
Församlingsmöte efter gudstjänsten

April

Onsdagen den 2

15.00 Ekumenisk dagledigträff
i Korskyrkan ett RPG-arrangemang
”*Några tankar om varför det blev
som det blev*”
med Micael Nilsson, pastor

18.30 Mersmakskväll i Immanuelskyrkan

Gudstjänster och samlingar

Torsdagen den 3

17.00 BÖN

Fredagen den 4

17.00 PULS Familj

Idrott i Myråshallen, därefter mat i kyrkan

Söndagen den 6

10.00 Gudstjänst för små och stora

Johanna Lindar

Söndagen den 13

Vägen till korset

GT 2 Mos 13:6-10, Ep Heb 2:14-18

Ev Mark 11:1-11, Ps 118:19-29

10.00 Gudstjänst

Gull-Britt Byhlin

Sång: Catarina Hernström Benjaminsson

Skärstorsdag den 17

Det nya förbundet

GT 2 Mos 24:3-11, Ep 1 Kor 10:16-17

Ev Mark 14:12-26, Ps 111:1-5

19.00 Getsemanestund med nattvard

Johanna Lindar

Långfredagen den 18

Korset

GT Jes 53:1-12, Ep 1 Kor 2:1-10

Ev Mark 15:21-41, Ps 22

10.00 Gudstjänst

Johanna Lindar

Påskdagen den 20

Kristus är uppstånden

GT 2 Mos 15:1-11, Ep 1 Kor 15:12-21

Ev Mark 16:1-14, Ps 118:15-24

10.00 GUDSTJÄNST

Johanna Lindar

Sång: Kvartetten

Barnkyrka

Insamling nationella arbetet

Onsdagen den 23

17.30 Städning av kyrktomten

Lördagen den 26

09.30- Brämhultspromenaden, start

11.30 möjlig mellan angivna tider.

Söndagen den 27

10.00 Gudstjänst för små och stora

Johanna Lindar

Maj

Fredagen den 2

17.00 PULS Familj

Idrott i Myråshallen, därefter mat i kyrkan

Söndagen den 4

Den gode herden

GT Hes 34:23-31, Ep Heb 13:20-21

Ev Joh 10:11-16, Ps 23

10.00 Nattvardsgudsjänst

Johanna Lindar

Sång: Birgitta Felle

Söndagen den 11

Vägen till livet

GT Jer 17:5-8, Ep 2 Kor 4:16-18

Ev Joh 14:1-14, Ps 147:1-7

10.00 Gudstjänst

Rebecka Benjaminsson Larsson

Onsdagen den 14

15.00 Ekumenisk dagledigträff

i Borås Kristna Center

ett RPG arrangemang

”Resan genom livet” med Lotta Bornö

Torsdagen den 15

17.30 BÖN

Gudstjänster och samlingar

Lördagen den 17

Familjedag Växtpol i Sjömarkenkyrkan
mer info kommer senare

Söndagen den 18

11.00 Växtpool gemensam
Gudstjänst för alla åldrar
i Immanuelskyrkan

Söndagen den 25

Bönen

GT Jer 29:11-14, Ep 1 Joh 5:13-15
Ev Luk 11:1-13, Ps 13

10.00 Gudstjänst på Hyberg
Johanna Lindar
Barnkyrkans avslutning

Juni

Söndagen den 1

17.00 Musik i sommarkväll

Bilda



Kultur- och studieverksamhet
sker i samverkan med
studieförbundet Bilda

Promenad

10.00 Torsdagar med fika för damer



Hantverkscafé

18.00 Tisdagar i ojämn vecka.



Den lilla vitsippan
så vackert niger
och hälsar vänligt
nu är det Vår.
Den är förärad
en prydlig krona
på sina fötter
helt nya skor.

Den lilla sippan
nu älskar livet
som stjärna tindra
i solens glans.
Den samlar vänner
vid middagsbordet
och bara njuter
utav
att lyckan fanns!

Margareta Björhag
ur "Mörkret har brutit"
utgiven av Semnos Förlag



Indien tur och retur

Under en bitande kall trettondagsafton får vi med Gunilla Wilck Ivarssons hjälp färdas till de varma breddgraderna i Indien. En plats där dofter och färger förför men också ett myller av människor överallt. Indien, berättar Gunilla, är ett land med stora samhällsklyftor och vitt skilda förutsättningar för sin befolkning som räknas till den folkrikaste i världen.

Trots att regeringen för länge sedan avskaffat kastsystemet lever det fortfarande kvar och styr människorna och landets invånare i sin vardag.

Gunilla gjorde för många år sedan en resa till Indien tillsammans med missionären Hans Ström från Smålandsstenar. I samband med resan besöktes en by där många invånare kommit till tro och en församling startat. När frågan kom på tal vad byborna önskade eller saknade var det läskunnighet för sina barn. I en by där kastlösheten är stor och analfabetismen utbredd skapar skolgång ett bättre liv för nästa generation.

Med detta i bagaget återvände Gunilla till sitt lärarjobb i Gislaved och berättade om alla sina intryck från byn i Indien för sina elever. Ivern blev stor, kunde de hjälpa? Vad kostar det att bygga en skola? Med skolledningens tillåtelse startade eleverna en insamling. De bakade, pantade, och knackade dörr. Målet på 15.000 kronor blev till 25.000.

Efter ett år stod en skolbyggnad färdig i byn. En skola för de indiska barnen som skulle ta dem ut ur ett arv av analfabetism och vidare till en tryggare framtid. I en annan ”by” i Sverige fanns en skara stolta mellanstadieelever som hade gjort sitt livs insats, en altruistisk gärning och skapat en skola i Indien!

Gunilla berättar med både värme och engagemang hur en resa till Indien fått ringar på vattnet. Barnens enorma entusiasm, kollegor och vänner har rest med henne tillbaka till byn. Ytterligare en skolbyggnad är uppförd och även barn utanför församlingen har sökt sig till byskolan.

Många kristna runt om i världen utsätts för förföljelse, så även i Indien. Det är en minoritet som marginaliseras. Trots detta startar nya församlingar. Församlingar som förenar människor i tro och gemenskap. Gunilla har sitt hjärta i Indien och har gjort många resor tillbaka samtidigt som hon har engagerat människor, inte minst skolelever att förstå att man kan göra skillnad.

Jenny Petré



Nyfiken på Anna-Maria Nilsson

När Anna Maria berättar om sig själv bli det tydligt att flera i hennes släkt och nära familj hade konstnärliga intressen, både på mammans och pappans sida. Mamman var hattmodist och vävde mycket under Anna Marias uppväxt. I vävstugan hjälpte hon till och fick lära sig väva. Nu står mammans vävstol ute i Anna Marias ateljé. Den ska barnbarnet Doris sedan ta hand om.

Från uppväxten i Vänersborg kom Anna Maria till Borås för att gå på Sven Erikssonskolan och läsa till kemiingenjör. Då bodde hon på elevhemmet. När hon sedan sökte jobb hade hon träffat Ingemar och var förlovad. Vid första arbetsintervjun i slutet av 60-talet, fick hon frågan: "Ska fröken gifta sig?" Hon svarade ja, och hörde sen inget mer från det företaget. Det anställdes ingen då som beräknades vara hemma för att få barn inom en nära framtid.

Då sökte Anna Maria in på textilinstitutet, på designlinjen. Där gick hon i två år. Hon var specialelev eftersom hon redan hade en del av ämnena. För att få ingenjörsexamen var man tvungen att ha praktik. Anna Maria hade under den praktiken jobbat på Eiser och kunde på de lediga stunderna gå tillbaka och arbeta på företaget.

På Eiser kom Anna Maria i kontakt med datorer. Design- och ingenjörsutbildningen ansågs som perfekt för det jobbet. Men ett stort åbåke i ett mörkt och dystert rum tilltalade henne absolut inte. Hon sökte istället och blev erbjuden ett jobb på Abecita för att designa underkläder. Där blev hon kvar i fem - sex år.

Anna Maria har två söner Per Anders född 1971 och Tomas född 1977. Under många år var hon hemma med barnen och fick då större möjlighet att utveckla sin kreativa ådra. Bland annat hade hon studiecirklar på äldreboende. Hon hade också utställningar, bland annat på Koster, där familjen tillbringade många somrar.





Ingemar var arkitekt och ritade det hus som Anna Maria fortfarande bor i. De flyttade in 1975, och tanken var att det skulle fungera för familjen över tid. Det har det verkligen gjort. Huset är byggt i ett plan utan hinder. Det gör att det fortfarande går lätt att ta sig fram inne. På senare år är det tillbyggt med en ateljé bakom garaget.

Ingemar blev svårt sjuk och dog 1984. Då var Per Anders 13 år och Tomas 7 år. Anna Maria blev ensam med sönerna, utan jobb och egen försörjning. Hon blev då erbjuden anställning på AMI (Arbetsmarknadsinstitutet), till en början på halvtid. Där fick människor med svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden hjälp med arbetsträning, utbildning och PRAO samt i förekommande fall anpassningar till sitt funktionshinder. Så småningom började hon arbeta i ett av AMIs arbetslag. Arbetslagen bestod av psykolog, kurator, arbetsterapeut och arbetskonsulent. På AMI arbetade Anna Maria fram till sin pension.

Under de kommande åren utvecklade Anna Maria sitt konstnärskap genom att gå på kurser på Borås Konstgrafiska Verkstad, nuvarande Ålgården. Där fick hon nya kontakter och träffade Peter, även han konstnär. Anna Maria och Peter flyttade ihop och bodde tillsammans fram till 4 april 2024 då Peter dog. I Ålgårdens verkstäder fanns möjlighet att gå kurser och utöva fler tekniker än vad hon tidigare arbetat med. Olika grafiska tekniker såsom etsning, litografi, linoleumtryck och träsnitt. När vi går in i ateljén visar hon olika träsnitt. Hon visar verktyg



Textilier av Anna-Maria som hängt i tennishallen under många år, fram till den senaste renoveringen



och beskriver hur och med vilket material hon arbetar. Anna Maria berättar att hon tycker om karvandet i träet. Det tar 20 till 30 timmar att göra färdigt en stock för tryck. Sköter man den sen fint, går den att använda flera gånger.

Annars är det mest hennes olika vävnader vi fått stifta bekantskap med. Hon väver både tyg och olika textila konstverk med inslag av såväl kokosfibrer och tagel, som piassava. Vi får se ett par vävnader hon gjort på beställning till Borås Stad. De har under många år hängt i Tennishallen men i samband med en ombyggnad har hon blivit tillfrågad om hon vill ha tillbaka dem. Nu passade det utmärkt, efter-som Anna Maria gärna ville ha dem med på sin utställning.

Under hösten fyllde Anna Maria jämnt och hennes son, Tomas som också är konstnär, beslutade sig för att arrangera en utställning på Flaménska galleriet här i Borås. Även hans dotter, Doris målar och tecknar. Det blev en utställning med verk av tre generationer. Doris går just nu på konstutbildning i Stockholm och under hösten hade hon ett stipendium och studerade i USA. När vi besökte utställningen var det en fantastisk upplevelse. De tre konstnärerna använder sig av helt olika tekniker, färger och uttryck. Det måste vara kul som farmor att se hur anlagen utvecklas och lever vidare.

Lena Bennet



Målningar i olja



PSALTARÅREN

Nåd & Sanning

BIBELLÄSNINGSPLAN FASTAN

Under fastan läser vi delar ur Markusevangeliet och Psaltaren. På lördagarna läser vi delar av kyrkoårets texter.

5 tips:

- VANA.** En genväg till att hålla ut är att hitta en vana, läsa vid samma tid och på samma plats varje dag.
- BÖN.** Innan du läser: Tacka Gud och välkomna Helig Ande att leda din läsning.
- PENNA.** Läs gärna med penna i handen. Stryk under det som talar till dig, gör frågetecken eller utropstecken i marginalen för knepigheter och aha-upplevelser.
- FRÅGA.** Fråga Gud: Vad vill du ge mig genom detta? Vad kan jag ta med mig i dag? Vad kan jag tacka för eller öva på i dag?
- HÄNG I.** Tappar du taget, så häng på igen. Den bästa bibelläsningen är den som faktiskt blir av.

3-8 MARS

- Askonsdag
Mark 11:1-14
Ps 101
- Mark 11:15-26
Ps 36:6-13
- Mark 11:27-33
Ps 2
- Matt 16:21-23
Ps 31:2-6

10-15 MARS

- Mark 12:1-12
Ps 118:15-24
- Mark 12:13-17
Ps 37:1-9
- Mark 12:18-27
Ps 22:28-32
- Mark 12:28-34
Ps 34:12-23
- Mark 12:35-37
Ps 110
- Luk 7:36-8:3
Ps 130

VIK HÄR

17-22 MARS

- Mark 12:37-40
Ps 14
- Mark 12:41-44
Ps 50:7-14
- Mark 13:1-2
Ps 124
- Mark 13:3-8
Ps 129
- Mark 13:9-13
Ps 40:13-18
- Luk 1:39-45
Ps 147:7-15

24-29 MAR

- Mark 13:14-23
Ps 86:1-10
- Mark 13:24-27
Ps 66:5-12
- Mark 13:28-31
Ps 19:8-15
- Mark 13:32-3,
Ps 77:2-13
- Mark 14:1-2
Ps 35:1-10
- Joh 6:24-35
Ps 107:18-22

31 MARS-5 APRIL

- Mark 14:3-9
Ps 92
- Mark 14:10-11
Ps 41
- Mark 14:12-16
Ps 65
- Mark 14:17-21
Ps 31:10-19
- Mark 14:22-25
Ps 27
- Mark 12:1-12
Ps 103:8-14

Kryssa av det kapitel du läst för att hålla koll på var du är!

7-12 APRIL

- Mark 14:26-31
Ps 116
- Mark 14:32-42
Ps 42:2-6
- Mark 14:43-52
Ps 42:7-12
- Mark 14:53-65
Ps 110
- Mark 14:66-72
Ps 119:33-40
- Mark 11:11
Ps 118:19-29

STILLA VECKAN

- Mark 15:1-5
Ps 35:17-23
- Mark 15:6-15
Ps 17:6-15
- Mark 15:16-20
Ps 69:6-14
- Skärtorsdag
Mark 15:21-32
Ps 111:1-5
- Långfredag
Mark 15:33-41
Ps 22:1-15
- Påskafton
Mark 15:42-47
Ps 22:16-32
- Påskdagen
Mark 16:1-8
Ps 118:15-24
- Annandagpåsk
Mark 16:9-19
Ps 16:6-11





equmenia

BRÄMHULT

vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.

Dag	Grupp	Tid	Ålder	Kontakt	Tel
Månd	Spårarscout	17.45 - 19.15	Åk Fk - 2	Ellinor Andreasson	0739-96 70 26
Månd	Scout	18.00 - 20.00	Åk 3 -	Niklas Svedberg	0705-95 85 08
Fred	Innebandy	17.00 - 18.30	Åk 6 -	Mattias Andreasson	0705-32 59 38
Fred	Tonår	19.00 - 22.00	Åk 6 -	Mattias Andreasson	0705-32 59 38

Hemsida <http://myraskyrkan.se/equmenia.html>