



# MYRÅSKYRKAN

Oktober– November 2024



En del av

 Equmeniakyrkan

Skogslindgatan 23  
507 33 Brämhult  
www.myraskyrkan.se  
www.equmeniakyrkan.se

**Församlingens konton**  
Bankgiro 146-9196  
Swish-nummer 123 354 79 32

**equmenias konto**  
Plusgiro 26 45 06 - 7

**Pastor**  
Johanna Lindar  
0723-301507  
johanna@myraskyrkan.se  
Ledig måndagar

**Ordförande och ansvarig utgivare**  
Urban Petrén  
0705-219405  
urban@abacus.cc

**Vice församlings-  
föreståndare**  
Stig Arvidsson  
0705-241943  
stig241943@telia.com

**Kassör**  
Lena Finlöf  
0704-602633  
lena.finlof@gmail.com

**Tillsammans kan vi forma vårt församlingsblad. Därför tar jag gärna mot bidrag i olika former. Text och bild skickar du till [gbg.gustavsson@gmail.com](mailto:gbg.gustavsson@gmail.com)**

**Sista manusdag för nästa blad är fredagen den 15 november**

Från och med oktober 2019 ges församlingsbladet ut som en periodisk skrift och omfattas därmed av utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

**Församlingsblad  
Årgång 48**

## Det goda samtalet

Ett gott samtal i vår familj börjar ofta med, ”Jag hörde ett program på P1 häromdagen.” Jag kan inte sticka under stolen med att jag är en hänförd lyssnare. Jag lyssnar, av förklarliga skäl, pendlare som jag är, mycket på både ljudböcker och poddar men gärna på P1.

Jag tänker att jag blir rik på intryck. Världen kommer till mig i stora perspektiv och i små. Ena stunden debatter om presidentval och diplomatiska samtal mellan olika nationer, miljökatastrofer och klimataktivister. I nästa stund ett program om livsstil och relationer, tro och vetenskap eller om det svenska språkets grammatik.

Detta växlande av teman, tankar, analyser och reflektioner väcker ofta mina egna funderingar. Jag prövar mina tankar i ett samtal mot någon annan. Hur ser du på...? Vad tänker du om...? och så startar ett samtal som man aldrig vet var det ska sluta.

Denna sensommar har varit ovanligt samtalsrik. Närande

samtal, bekräftande samtal, jobbiga samtal och samtal att växa och förändras i. I mötet med en annan människas tankar och upplevelser skapas livsrum och kraft. Kanske måste jag också utmanas och brottas med mina egna åsikter när jag möter någon annans. Ändå sker något magiskt när vi möts i samtal. Det flyttar perspektivet från mig själv till någon annan och min världsbild och förståelse växer.

Jag tror att törsten efter samtal är stor. Men var finner man det goda samtalet? Och med vem? I vilka sammanhang och i vilken kontext? Att gå och vänta på den rätta ingången eller det rätta tillfället är näst intill lönlöst. I vår församlingssamfundelse borde det finnas många tillfällen och möjligheter att finna det goda samtalet, de mellanmänniska och närande dialogerna. Kanske handlar det om mod, att våga fånga ögonblicket. Mod att våga påbörja ett samtal, kanske med en fråga eller med ”Jag hörde ett program på P1 häromdagen.”

*Jenny Petrén*

# Barn och familj

Ifrån köket i lägenheten i kyrkan ser man till Myråsskolans skolgård. Nästan jämt är det barn där, som leker, klättrar, skrattar och springer. Efter om- och tillbyggnaden finns det plats för 700 elever i årskurs F-6 och det är imponerande hur skolans personal får vardagen att rulla som den gör. Om man promenerar i Brämhult och kikar in i folks trädgårdar ser man rollatorer och ramper utanför en del hus, utanför andra är det studs mattor, sparkcyklar, bollar och barnvagnar som tar plats. Mitt i detta myller av liv ligger Myråskyrkan placerad. Hur möter vi dessa människor med budskapet om en levande Gud, som älskar oss oändligt?

Det är ett faktum att vår församlingsmatrikel inte speglar det samhälle vi finns i. Samtidigt möter vi olika generationer i vår verksamhet, bland annat på dagledigträffarna, i vardagsgemenskap när vi äter kvällsmat tillsammans och genom Equmenias arbete för barn och unga. Det finns plats för fler! Vi söker ständigt nästa steg, i längtan efter en växande församling där fler och fler får upptäcka vem Jesus är, och ta emot honom i sitt liv.

Församlingen har uttryckt en gemensam vilja att utveckla relationer och verksamhet särskilt riktad mot barnfamiljer och människor ”mitt i livet”. Som ett led i detta startade Puls Familj i våras. En fredagskväll i månaden har familjer med föräldrar, barn och unga i blandade åldrar mötts i Myråshallen för att leka, träna och ha kul tillsammans. Efter en namnrunda och bön startar Puls med gemensam lek, varpå vi byggt en hinderbana som framförallt de yngre barnen älskat att gå, varv efter varv. Flera fredagar har Sofia Mållberg parallellt med hinderbanan hållit ett uppskattat pass med cirkelträning för både små och stora. Många har nog känt träningsvärk efteråt. Efter träningspasset har kvällen fortsatt i kyrkan, med hämtpizza och gemenskap. Barnen har lekt vidare i lekrummet, medan de vuxna kunnat prata med varann en stund i lugn och ro över en kopp kaffe eller te. Puls Familj har visat sig vara ett lyckat koncept, där vi både samlat barnfamiljer från församlingen och fått skapa nya kontakter.

Ytterligare ett steg i att bygga relationer till barn och deras föräldrar var den familjedag som arrangerades



i Myråskyrkan i juni, tillsammans med Immanuelskyrkan och Bodakyrkan. Även från Sjömarken kom några familjer, totalt var vi ca 60 personer. Det blev en fantastisk dag, fylld av lek och gemenskap. Temat för dagen var "Hjälte". Efter incheckning och fruktstund var det dags för barnmöte i kyrksalen, med Debbies Detektivbyrå. Barnen skrev modiga hjältebrev med sommarhälsningar att dela ut till grannar och främlingar. Sedan fortsatte dagen med lek, lunch, och pyssel. Barnen tillverkade hjältedräkter och raketer som sedan sköts iväg på skolgården. Parallellt fick föräldrarna samtala om hur det är att vara hjälte för sina barn genom ett ständigt pågående tjänande föräldraskap, och hur vi kan ha Jesus som förebild - han som räddade världen genom att tjäna den. Utvärderingarna av både Puls Familj och familjedagen visar att detta är något att satsa vidare på. Enkla former av samlingar där vi får vara tillsammans, både små och stora. Vi behöver varandra.

Det är mycket som händer i vår församling på det här området. Utöver det som redan nämnts har barnkyrkan kommit igång ordentligt, med samlingar för barn under gudstjänsttid, ca 1 gång i månaden. Vi har åter-kommande gudstjänster med särskilt fokus på barn och unga, och naturligtvis pågår vår fantastiska verksamhet för spårarscouts, scouts och tonåringar.

Barnfamiljerna, och ungdomarna, behöver också dig som är äldre. Jag vet själv hur otroligt värdefullt det är att andra vuxna, utanför familjen, känner mina barn. Och hur värdefullt det var som ung att tanterna och farbröderna i kyrkan visste vad jag hette, och blev så glada när jag och mina kompisar kom. Det bär jag med mig än idag. Tillsammans fortsätter vi skapa en varm och trygg miljö där barn, unga och vuxna får växa i gemenskap med varandra och med Jesus.

*Johanna Lindar*



**puls**  
TRO OCH IDROTT

Några fredagskvällar per termin strömmar barn och föräldrar in till "Puls Familj" i Myråshallen. Efter byte till gympakläder och -skor samlas alla i ena halvan av den stora hallen. Alla sätter sig i en stor

ring och hälsar på varandra genom att säga sitt förnamn och var och en får dessutom önska en rörelse som alla gör. Det blir en god stund av mjuk uppvärmning innan leken drar i gång på allvar.



Bara att få komma in i denna nybyggda och fantastiska gympa-/sporthall gör en verkligen glad. Den är rejält stor för att inte säga gigantiskt till ytan men trots att den i vårt fall är avdelad på mitten så är den fortfarande STOR. Där finns en härlig rymd i hallen och färgsättningen med milda dova toner och ljusa träslag harmonierar verkligen fullt ut.

Till detta det starka blå golvet som ändå har en mild blå ton och därtill alla röda, vita, gula, svarta, blå och orange linjer gör en verkligen glad. Det är bara ljuvligt att få ta in allt detta och man fylls av en riktigt varm och go energi. Det är bara att gratulera Myråsskolan och dess elever till en helt fantastisk idrotts-hall.





# FAMILJEN OCH SKÄRMARNA



Psykolog Gustav Anell föreläser om skärmarnas dragningskraft, skillnader på skärm och skärm, fällor och lösningar. Därefter finns tillfälle för fika, frågor och samtal.

Var: Myråskyrkan,  
Skogslindgatan  
23, Brämhult  
När: Tors 10 okt  
kl 18.30-20.30  
Gratis inträde  
Fika till försäljning



Föreläsningen arrangeras av S:t Lukas och Myråskyrkan i samarbete med studieförbundet Bilda.

24 OKT

18.30-20.30  
Bodakyrkan

+

# M E R S M A K

2024

WÄLL

Välkommen till en fördjupande kväll på temat:

## ***Vår tids avgudar och hur vi gör motstånd.***

GÄST: Fredrik Wenell



Fredrik Wenell är lärare på Akademi för ledarskap och teologi i Systematisk teologi samt ledarskribent på Tidningen Dagen. Bor i en skärgårdsby mellan Oskarshamn och Västervik tillsammans med sin fru. Har två vuxna barn. Är medlem i Hamnkyrkan i Oskarshamn.

# Gudstjänster och samlingar

## Oktober

**Torsdagen den 3**  
17.30 BÖN

**Lördagen den 5**  
**Heldag Kämpalek i Mörlunda**

**Boråsmötet**, Tänd på mission i Sjömarken.  
Se [www.borasmotet.se](http://www.borasmotet.se) för program

**Söndagen den 6**

*Trons Kraft*

*GT 1 Mos 6:13-22, Ep Heb 11:1-7*  
*Ev Mark 12:41-44, Ps 73:23-26*

**10.00 Equmenia-gudstjänst med skördefest**

Johanna Lindar  
Sång: Ellinor och Mattias Andreasson

**Onsdagen den 9**

**15.00 Dagledigträff**  
*Fanny Crosby – en "okänd" kändis.*  
Birgitta Felle

**Torsdagen den 10**

**18.30 - Föreläsning av Gustav Anell**, psykolog  
**20.30 "Familjen och skärmarna"**  
Sam arr med St Lukas

**Lördagen den 12**

**15.00 Församlingens Årsmöte**  
med efterföljande samvaro och mat.

**Söndagen den 13**

*Lovsång*

*GT 1 Krön 29:10-14, Ep 1 Thess 5:16-24*  
*Ev Luk 17:11-19, Ps 65:9-14*

**10.00 Årshögtid med nattvard**

Johanna Lindar  
Sång: Kvartetten: Birgitta Felle,  
Stig Arvidsson, Ellinor och Mattias  
Andreasson  
Barnkyrka  
Insamling till equmenia nationellt

**Torsdagen den 17**

17.30 BÖN

**Fredagen den 18**

**17.00 Puls Familj**  
Idrott i Myråshallen sedan mat i kyrkan

**Söndagen den 20**

**10.00 Gudstjänst för barn i alla åldrar**  
Johanna Lindar  
Birgitta Felle m fl

**Onsdagen den 23**

**10.00 Dagledigträff för alla** i Pingstkyrkan  
ett RPG-arrangemang  
Åke Nordkvist

**Torsdagen den 24**

**18.30- Mersmakskväll** i Bodakyrkan  
**20.30** Föredrag av Fredrik Wenell  
*"Vår tids avgudar och hur vi gör motstånd"*

**Söndagen den 27**

*Frälsningen*

*GT 1 Mos 45:4-8, Ep 1 Pet 4:12-19*  
*Ev Matt:23:37-24:2, Ps 62:10-13*

**10.00 Gudstjänst tillsammans** med  
Bodakyrkan i Myråskyrkan  
Tommy Holmberg  
Sång: Ingemar Cederlund

**Torsdagen den 31**

17.30 BÖN

## November

**Lördagen den 2, Alla helgons dag**

*Helgonen*

*GT Jes 49:8-10, Ep Upp 7:9-17*  
*Ev Matt 5:1-12, Ps 126*

**10.00 Gudstjänst**  
Åke Andersson  
Musik: Anna Jullander, cello



# Gudstjänster och samlingar

## Tisdagen den 5

Välkommen till en  
"Prova-på-  
akvarell"-kväll i  
Myråskyrkan  
med Sophie Palm.  
Tisdagen den 5/11  
kl 17.30-20.30.  
Pris 50:-, da  
ingår material till  
8 julkort/vykort  
och fika/  
smörgås.



Det finns 14 platser.  
Anmäl dig till Birgitta.  
Tel 0702-82 12 78

## Söndagen den 24

17.00 Lovsångskväll med  
Ellinor och Mattias Andreasson

## Torsdagen den 28

17.30 BÖN

## December

### Söndagen den 1

*Ett nådens år*

*GT Sakarja 9:9-10, Ep Upp 3:20-22  
Ev Matt 21:1-9 alt Joh 18:36-37*

### 10.00 1:a Adventsgudstjänst

Johanna Lindar

Sång: Kvartetten Birgitta Felle,  
Stig Arvidsson, Ellinor och Mattias  
Andreasson  
Barnkyrka

### Onsdagen den 4

#### 15.00 Dagledigträff

Vi sjunger Julsånger med  
Stig Arvidsson, Stina och Tyra Grahl

### Fredagen den 6

#### 17.00 PULS Familj

Idrott i Myråshallen sedan mat i kyrkan

### Söndagen den 8

17.00 Equmenias Grötfest

## Onsdagen den 6

### 15.00 Dagledigträff

Filmvisning; Kyrkhelg i Brämhult 1894

## Fredagen den 8

### 17.00 PULS Familj

Idrott i Myråshallen sedan mat i kyrkan

## Söndagen den 10

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Brämhults kyrka  
Nattvard  
Johanna Lindar

## Torsdagen den 14

17.30 BÖN

## Söndagen den 17

### 10.00 Gudstjänst för barn i alla åldrar

Johanna Lindar

Sång; Birgitta Felle m fl

## Onsdagen den 20

### 15.00 Dagledigträff för alla

i Luterska Missionskyrkan ett  
RPG-arrangemang  
”Att bli äldre”



**Bilda**

Kultur- och studieverksamhet  
sker i samverkan med  
studieförbundet Bilda

## Torsdagar

10.00 Promenad med fika för damer



## Hantverkscafé

18.00 Tisdagar i ojämn vecka.



## *Familjen Bun på besök*

En kväll i slutet av september fick vi i Myråskyrkan besök av familjen Bun. Vi var en samling intresserade från olika församlingar som kommit dit för att lyssna på Vesna och Gunilla. Vi fick också stifta bekantskap med deras dotter Naomi.

Enheten i Kristus, samlingen började med bibelordet från Efesierbrevet 4. Vesna började med att förmedla hälsningar och tack från vår systerkyrka i Thailand. Han gav också en kort sammanfattning av vad de arbetar med, flyktinghjälp till de som kommer från Burma, miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

Gunilla fortsatte med att ge oss, som hon sa, en predikan men ändå inte. Hon lyfte kontraster, olikheter som ibland övergår till motsatser.

### **Ljus och mörker**

Karenerna som bor i området är animister. De tror på andar och är mycket beroende av vad deras andedoktor/häxdoktor/shaman bestämmer. De har mycket stort inflytande i byarna. Thailand som nation har religionsfrihet men för de enskilda invånarna har det större betydelse om deras shaman är positiv till kontakter utifrån. Det finns både de som motarbetar och de som samarbetar med missionärerna. Någon de mött har till och med övergått till kristendomen. Det är både gamla och unga bland folket som kommer till tro. Vår systerkyrka är indelad i distrikt. I de olika distrikten bedrivs lärljungaskola för de nydöpta.

### **Vårda/ missköta miljön**

De flesta i landet som är över fyrtio år har gått i skolan, men en del av de äldre kan inte tala thai som är landets språk. Utbildat folk går ut i byarna för att berätta om folks rättigheter. De ritar kartor och försöker hjälpa byborna att komma överens med myndigheterna om hur marken ska och får brukas. Om ett stort område avverkas utan återplantering blir det stor erosion och marken rinner bort under de stora regnen. Det gäller att hindra erosionen genom att göra fruktplanteringar som de kan tjäna pengar på och att bevara de stora tusenårsträden som ger ett dyrbart te.



### **Sanning och falskhet**

Vad hjärtat är fullt av talar munnen.

### **Liv och död**

De vill visa på ett nytt liv genom dopet.

### **Gott och ont**

Stiftelsen har olika hjälpprojekt. De arbetar till och med inne i Myanmar. Thailand accepterar inte flyktingar. Bara vid tillfälliga oroligheter tillåts flyktingarna gå över gränsen. Så snart det lugnat sig, för man tillbaka dem över gränsen igen. En församling i gränstrakterna har en skola för att försöka hjälpa barnen från Myanmar att läsa in gymnasiet.

Gunilla avslutade med att bjuda in oss till att läsa deras blogg och bönebrev. Naomi tillade att hon gärna vill ha våra förböner då hon i höst ska gå en bibelskola i Sydkorea.

*Lena Bennet*



## *Så här på sensommaren står den nyanlagda rabatten i full blom*

Det började med att det tillverkades ett par insekts-hotell på förra årets församlingsläger. Dessa sitter nu uppsatta på friggaboden i trädgården.

Under försommaren har det sedan gjorts en fin rabatt med varierande perenner och sommarblommor. Nu står dessa i full blom och förgyller vår trädgård samtidigt som det utgör ett skafferi för våra insekter.



# Ett STÖRRE läger

20 år efter mitt första scoutläger och återigen dags för riksläger. Equmenias riksläger anordnas cirka var sjätte år och lockar scouter i alla åldrar från hela Sverige. Det här lägret, STÖRRE, har planerats för under flera år och platsen för lägret har varit bestämd sedan början av 2022. Sedan förra rikslägret har mycket hänt både i världen och i mitt liv. Jag är nu inte längre aktiv scoutledare i Brämhult utan istället i Linköping där jag är ledare för en patrull 11-åringar.

Namnet STÖRRE handlar om att lägret skulle vara en plats för större upplevelser och erfarenheter. Det här både genom att samla många scouter på samma plats men också genom aktiviteter som inte går att genomföra i en mindre skala på ett litet läger. Ett tydligt exempel på den här skillnaden var matutlämningen. På små läger ges det ofta ut en receptbok med bestämda recept och sedan får man ut bestämda mängder av livsmedel. På det här lägret, som på de flesta riksläger, bestod receptboken av flera olika recept per måltid och det var upp till patrullen att bestämma vad som skulle lagas och ätas. I matutlämningen var de flesta råvaror i storpack vilket gjorde att man på egen hand fick beräkna och bestämma hur mycket mat patrullen ville hämta till varje måltid. Det fanns oftast minst två olika alternativ på recept och mängder av råvaror att improvisera ifrån vilket gjorde att scouterna kunde vara extra delaktiga i matlagningen och vara med och påverka vad som skulle ätas. Potatisen som vi skulle äta fick vi själva plocka i ett stort potatisland vilket var en upplevelse för scouterna som många inte varit med om tidigare. På tal om nya matupplevelser fick vi även en av dagarna hela fiskar att ta hand om. Att filéa regnbåge på marken med slöa knivar var något som vi ledare inte hade kunnat se framför oss att vi skulle behöva göra på ett scoutläger.

Det var cirka 4100 scouter, ledare och funktionärer på lägret som bodde i fyra olika byar. Den här uppdelningen och de stora avstånden som följer med



ett stort läger gjorde att man lätt glömde bort hur stort lägret var och hur många människor som var på samma plats. Det här blev dock tydligt i samband med de stora samlingarna vi hade varje kväll. Inför dessa samlingar var det först samling i de fyra byarna och därefter tågade vi byvis till stora scenen för lägerbål alternativt gudstjänst. Den här vandringen tog över 30 minuter, till skillnad från de 10 minuter den tog när man gick själv vilket var ett tydligt exempel på hur många människor vi var på samma ställe. Liknande upplevelse blev det i början av lägerveckan när alla scouter kom till lägret. Många kårer åkte gemensamt till lägret i bussar och köerna med bussar ringlade sig långa. Att få se hur en tom åker fylls med scouter och därefter snabbt med tält och kök på bara en eftermiddag visar på vilka stordåd som kan uppnås om vi bara hjälps åt.

Det är enkelt att tänka att många människor på samma plats under en veckas tid ger upphov till mycket skräp i efterhand men när det gäller scouter är så inte fallet.

Att det gick snabbt att omvandla den tomma åkern till ett läger var dock ingenting i jämförelse med hur snabbt lägret revs. Under sista dagen revs snabbt alla tält och kök och åkern städades och återställdes i den mån det var möjligt. Som det går att se på bilden syns det var scouterna har gått och var tälten har varit placerade men bortsett från det finns inga spår kvar. För det är som scouternas grundare Robert Baden Powell har sagt: "En scout lämnar bara två saker efter sig: ingenting och ett tack."

*Astrid Svedberg*



## *Equmeniascouter från Brämhult som är glada och nöjda över att få vara på läger*



Den 27 juli – 2 augusti var det äntligen dags för Equmenias riksläger, STÖRRE i de Värmländska skogarna närmare bestämt Vägsjöfors. Det har varit förväntansfulla scouter hela terminen som har pratat om och förberett sig för detta. Så då står vi äntligen i lite regn kl. 06.00 i Fristad och ska åka buss till lägret. Resan upp tog 5,5 timmar och det var en go känsla att komma tillbaka hit där man var på SMUs riksläger "Möt mä" 1992. Från Brämhult var vi totalt 12 stycken inklusive ledare som åkte och på lägret var vi totalt 4 100. Ett så här stort läger är ofta uppdelat i olika byar och vi bodde i Jordgubbslandet. Väl uppe hade det slutat regna men det hade blivit rejält lerigt på vissa ställen, så flera fordon som skulle in på lägerområdet hade kört fast i leran. Som tur var höll sig bussarna utanför området och på vägarna. Vi började första dagen med att resa tält, hämta slanor till att bygga kök med bänkar och diskställ, grävde slaskgrop och grävde även ner ett kylskåp (mjölkkruka) i marken. Vi hade precis fått upp presenning över köket när regnet kom över oss igen. Vi fick hämta mat i ett stort "tältmötestält" och därefter tillaga den i vårt kök. I mattältet så var det väldigt lång kö då alla skulle hämta ut mat och det fanns bara storpack så vi fick ha med oss gott om burkar att ösa upp maten i. Kvällen avslutades med invigning på stora scenen och gudstjänst därefter på olika platser beroende på ålder i patrullen, sedan skulle det vara tyst i lägret kl. 23.00. - Men nä det var det inte.

Dagsprogrammet var; väckning frukost 07.30, morgonsamling 09.00, projekt 10-12, mat 12-13.30, spontanaktivitet 13.30-17, mat 17-18.30, lägerbål/gudstjänst 19-21 sedan häng i köken och olika caféer samt tystnad 23.00. Vi hade fyra olika projekt och de handlade om att bygga relationer/samarbete, bygga risflotte och paddla ut på sjön samt lösa chiffer, lära sig hur mycket matsvinn det blir på ett år, över 30 kg mat slängs per person och år. Vi fick också fritera banan, äpple och blomkål samt lära oss hur farligt det blir om man håller vatten på kokande olja. Simon hade en demonstration av detta och gör man det hemma får man byta kök efteråt, det bara exploderade när han hällde 1 dl vatten i oljan.



Nästan hela gruppen håller på att bygga en risflotte och kan ni tänka er, den flöt bra med två scouter i.



En dag var vi på dagsparning på ungefär 4 km där det fanns lite klurigheter att lösa på kontrollerna. Lite synd att det blev så lång väntan på vissa kontroller men det var fin natur att gå genom. En kväll var några av oss på nattspårning som var väldigt spännande med farliga "fifuner" som letade efter oss i skogen samtidigt som vi sökte ledtrådar till att hjälpa en expedition som hade gått fel. På spontanaktiviteterna fanns det mycket att göra, vi var i biblioteket, på café, passade på att göra oss fräscha genom bad i sjön, vi besökte också ett gamingtält där vi spelade dataspel, jag hängde inte riktigt med i svängarna där. Som ni förstår så var lägret på ett stort område, bara att gå och hämta mat och tillbaka var ungefär 2 000 steg, snittet per dag låg på 15 000 steg, så det är inte undra på att vi sov gott i tältet vissa hårdare än andra och det hördes på dess snarkningar.



Förväntansfulla scouter i massor som ser fram mot ett storslaget lägerbål. Riktigt häftigt att vara så många på liten plats.

Sista hela dagen var det "Störstival" och då var hela lägret i karnevalstämning med mycket olika aktiviteter att göra och många olika maträtter att prova. Det var gott! Kvällen avslutades med konsert på stora scen. Hemresedagen var det bara att riva köket bära bort alla slanor vi använt, packa vår packning, ner med tältet och gå på en avslutning med gudstjänst på stora scen sedan gick vår buss hem kl. 12. Många sov på bussen och var trötta när vi kom till Fristad 18.30 efter en härlig lägervecka.

Som avslutning kan jag säga att det varit ett "gött" läger med mycket häng, snack och långa sträckor att gå. Man känner att det redan nu drar i lägerarmen till nästa storläger som beräknas vara år 2030. Så man har lite tid på sig för att förbereda sig. Ni som aldrig har varit på scoutläger så kan jag rekommendera detta, om man inte kan eller vill åka som ledare så behövs det alltid funktionärer, det är en upplevelse att få vara på scoutläger stort som smått.

Ha en bra höst önskar scoutledarna genom *Niklas Svedberg*.

**equmenia**  
BRÄMHULT



# equmenia

## BRÄMHULT

**vill vara en öppen dörr till meningsfull fritid och gemenskap och erbjuder därför verksamhet av olika slag för olika åldrar.**

Dag	Grupp	Tid	Ålder	Kontakt	Tel
Månd	Spårarscout	17.45 - 19.15	Åk Fk - 2	Ellinor Andreasson	0739-96 70 26
Månd	Scout	18.00 - 20.00	Åk 3 -	Niklas Svedberg	0705-95 85 08
Fred	Innebandy	17.00 - 18.30	Åk 6 -	Mattias Andreasson	0705-32 59 38
Fred	Tonår	19.00 - 22.00	Åk 6 -	Mattias Andreasson	0705-32 59 38

Hemsida <http://myraskyrkan.se/equmenia.html>